

ZONDAGSBRIEF

19 april 2026

3^e zondag van Pasen

Liturgische kleur: wit



De Blijde Mare – Immanuelkerk

Voorgangers:	ds. Baljeu en Menno vd Eerden	Kindernevendienst:	Wiebe van Ierland
Ouderling:	Anja Bergwerff	Techniek:	Berto Salfischberger en BartJan Moser
Diaken:	AleJan Algra	Gastheer:	Henk de Graaf
Lector:	Henny van der Zee	Koster:	Kees Olie
Begeleiding:	Anno Bos		

Thema Defensie

Welkom en mededelingen

Aanvangslied 283: 1, 2, 3 en 4 In de veelheid van geluiden...

Bemoediging en groet

Gebed vanwege de nood in de wereld

Lied 301k Kyrie – e – lei – son

Glorialied 103c: 1 en 3 Loof de koning, heel mijn wezen...

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Kom in de kring

Rondom het woord

Prediker 3, 1 – 8

We luisteren naar the Byrds Turn, turn, turn...

Romeinen 13, 1 – 5

Lied 444: 1, 2, 3 en 4 Nu daagt het in het oosten...

Mattheus 5, 38 – 45

Psalm 72: 1 en 4 Geef, Heer, de koning uwe rechten...

Preek

Luisterlied Hemelhoog 282

We luisteren naar de Schrijvers voor Gerechtigheid...

Maak ons hart onrustig God...

Gebeden

Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader

Tussen de gebeden zingen wij, na de woorden 'bidden wij zingend'.

Lied 16b Behüte mich Gott...

Collecte

Slotlied 913: 1, 2, 3 en 4 Wat de toekomst brengen moge...

Zending en zegen

MEDEDELINGEN

Collecten: Bij voorkeur online via de kerkapp 'Samen Verder'.

1^{ste} collecte: Kerken als bakken van hoop

Meer dan 90 procent van de mensen in Syrië leeft onder de armoedegrens. Ook na de machtswisseling is het voor miljoenen Syriërs nog steeds ontzettend moeilijk om in hun eerste levensbehoeften te voorzien. Voor veel christenen biedt het herstel van kerkgebouwen het enige perspectief om in hun land te blijven. Waar kerken worden herbouwd, kan ook de sociale structuur zich herstellen. Om dit mogelijk te maken, hebben Kerk in Actie en de Raad van Kerken van het Midden-Oosten het herstellfonds opgericht: een samenwerkingsverband met twaalf Syrische kerkenovertuigingen. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken, want herstel van de kerk betekent herstel van de gemeenschap en hoop voor de toekomst.

2^{de} collecte: Pastoraat en Eredienst

U kunt ook geven aan het onderhoud van ons gebouw en de Zending (zie app).

Kinderevendienst: Thema 'Marine en Kerk'.

Deze zondag een themadienst. De wereld is onrustig, we moeten weer serieus nadenken over de verdediging van ons land en bondgenoten. Decennialang dachten we hier niet serieus over na. Vrede is toch gegarandeerd? Maar er zijn weer wereldleiders aan de macht die denken God zelf te zijn. En zodra de mens dat denkt, wordt hij goddeloos en heerst hij als van God los, weg is de vredesgarantie. Marinier en gemeentelid **Menno van der Eerden** neemt ons mee in dit thema in de preek van de leek.

Ds. Cor Baljeu

Filmavond donderdag 30 april 'De aanslag'.

Naar de roman van Harry Mulisch. Nadat er een aanslag plaatsvindt voor zijn ouderlijk huis wordt Anton Steenwijk in januari 1944 van zijn familie gescheiden. Zijn familie wordt vermoord door de Duitsers en Anton groeit alleen op. Hij lijkt het verleden achter zich te hebben gelaten maar geleidelijk slijpelt het besef van de immense tragedie zijn realiteit binnen. Jaren na de oorlog wordt hij geconfronteerd met de betrokkenen van toen en ontdekt hij de ware toedracht van de aanslag. Locatie: De Blijde Mare, Kajakstraat 60.

Opgave maaltijd per mail: deblijemare@outlook.com

Kosten € 5,50, kleine beurs € 4,00 incl drankje. Inloop 17.30u, aanvang maaltijd: 17.45u, aanvang film 19.00 u.

Alleen de film zien is gratis, koffie en thee € 1,00.



Berichten zondagsbrief en/of beamteam uiterlijk woensdag 18.00 uur
e-mail: zondagsbrief@deblijemare.nl; e-mail: beamteam@deblijemare.nl